

Er komt een vrouw naar mij toe. Ze zegt
'wij zijn evenwijdig, raken elkaar in het
oneindige, laten we rennen'.

Zullen we wachten? Zullen we wachten
tot de kinderen groot zijn en de aardbeien
rood, ze zijn te bleek nog, te klein, te hard.
Zullen we wachten tot de de avond valt
en de nacht waarover wij nog een keer
willen slapen.

Ze haakt haar arm in de mijne tot een lemniscaat.

Zullen we wachten op een eerste stap
zo reusachtig dat je makkelijk een tent
tussen onze benen spant
waarin nieuwe kinderen kamperen,
aardbeien rijpen en niemand nog buiten
de zomer kan__

En we rennen. Met onze armen
zwaaien wij een maat die bij ons past__

Maud Vanhauwaert

uit 'Wij zijn evenwijdig__', 2014

Laureaat Herman de Coninckprijs voor het beste gedicht 2015.

Deze poster wordt u aangeboden door uw erkende boekhandelaar ter gelegenheid van Gedichtendag 2015. Met dank aan uitgeverij Querido.

De Herman de Coninckprijs is een initiatief van Boek.be met de steun van de Provincie Antwerpen en i.s.m. Radio 1, Canvas, Knack en Kärcher.

Ontwerp: Dooreman

v.u.: André Vandorpe, Boek.be vzw, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout